

Nieuwsbrief bij de viering van 1 augustus 2021

1. Viering 1 augustus



Op 1 augustus is er een viering van Woord en Gebed om 10.30 uur. Voor deze viering moet je je aanmelden. Maximaal 80 personen. De viering wordt gestreamd.

*“Verlangen naar geloof
Brood uit de hemel”*



2. Collecte 1 augustus 2021

Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op rekeningnummer IBAN: NL17 RBRB 0845 2512 28 t.n.v. stichting Kinderen van de voedselbank te Dodewaard.

Kinderen van de rekening is voor de stichting Kinderen van de voedselbank. Kinderen van wie de ouders noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank. Deze kinderen missen vaak dingen die voor andere kinderen doodnormaal zijn, zoals een warm huis, warm eten en af en toe nieuwe kleren. Middels sponsoring, schenkingen en donaties zorgt de stichting ervoor dat deze kinderen af en toe een leuke dag hebben.

3. Streaming

Een enkele keer tijdens de viering komen kerkgangers in beeld, bijvoorbeeld tijdens de vredeswens. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, kun je het best op een van de drie eerste banken in de kerk gaan zitten. Dan zit je vóór de camera's en komt u niet herkenbaar in beeld.

4. Samen eten en delen in de Bijbel

maaltijden als momenten van ontmoeting.



Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Abraham en Sara bereiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte.

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is.

Onze blik op het samen vieren, het breken en delen, kan verrijkt worden als we naar de Schrift kijken en leren hoe daar maaltijd gehouden wordt.

In zeven korte bijeenkomsten willen we deze verhalen verkennen. Steeds zal er na een korte inleiding op de tekst een gesprek zijn met elkaar over de betekenis van de tekst voor ons.

De zeven bijeenkomsten zijn via Zoom

Data: 2, 9, 16 en 23 augustus steeds van 19.00 uur tot 19.45 uur.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de SFX:

secretariaatsfx@gmail.com

5. Oproep bloemengroet

Als geloofsgemeenschap van de Sint Franciscus Xaveriuskerk willen wij op zondagen een van onze parochianen een hart onder de riem steken: Iemand die hier door omstandigheden niet aanwezig kan zijn en /of een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wanneer jullie iemand weten, voor wie een bloemetje verbondenheid en steun kan betekenen, wil je dan naam en adres doorgeven aan secretariaatsfx@gmail.com?

6. Nieuwe website SFX

Eerder schreven wij op de website al over de aankomende definitieve stopzetting van de oude website van de SFX. De datum dat de stopzetting

een feit wordt, is vastgesteld op **1 augustus a.s.** Dat wil zeggen dat vanaf die datum geen nieuw nieuws meer op de oude website zal worden gezet. Voor 1 augustus zal er op de oude site een verwijzing per link naar de nieuwe (sub)site worden geplaatst en een handleiding hoe u op de nieuwe (sub)site van katholiek Amersfoort kunt komen.

De oude website zal dan van **1 augustus tot 1 oktober** nog zichtbaar blijven, dus ook de verwijzing naar nieuwe (sub)site en de handleiding; het beeld zal echter steeds hetzelfde zijn omdat er niets nieuws meer geplaatst wordt.

Het zal moeten wennen; het pad naar de nieuwe (sub)site. We hopen dat u met een verwijzing op de oude site en/of een (papieren) handleiding en wellicht wat hulp van familie of medekerkgangers de weg naar de nieuwe (sub)site zult kunnen vinden.

werkgroep Communicatie en Publiciteit

7. Dag van de Schepping

Doe mee aan de **“Maaltijd des Heren”** woensdag 1 september 18.30u

In de afgelopen maanden heeft een groepje mensen uit de Xaverius nagedacht en gesproken over de betekenis van de maaltijd in bijbelverhalen (o.m. de ontmoeting van Abraham, de sedermaaltijd in Exodus, maaltijden van Jezus). Bij maaltijden vinden vaak bijzonder ontmoetingen en gesprekken plaats. Ook de eucharistie is een tot sacrament geworden maaltijd. Op woensdagavond 1 september willen we met elkaar een bijzondere maaltijd organiseren. Met soep vooraf, brood en wijn. We laten ons inspireren door teksten van Franciscus en Hildegard. Proeven, smaken en genieten biologisch voedsel, ontmoeten elkaar, delen, beleven gemeenschap. Het is ook een klein samen-zijn aan het begin van een nieuw seizoen, na Corona.

U bent allen uitgenodigd. Als het aantal aanmeldingen hoger is dan 30 personen, organiseren we een tweede maaltijd. Misschien vragen we deelnemers om een handje mee te helpen.

Tijdstip: woensdag 1 september, 18.30 tot uiterlijk 20.30u. 1 september is door paus Franciscus bij zijn milieuencycliek *Laudato si* (2015) uitgeroepen



tot Dag van de Schepping.

Plaats: Frans- en Hildehof, de tuin achter de Xaveriuskerk (vernoemd naar Franciscus van Assisi en Hildegard von Bingen). Juist in de hof kunnen we genieten van al het mooie in de schepping. Bij slecht weer wijken uit naar de pastorie en de kerk.

Bijdrage in de kosten: € 7

Aanmelding: secretariaatsfx@gmail.com

Organisatie: Adriaan van Es, Huib Klamer, Ruth van der Vliet